



OP ZOEK NAAR ZON, ZEE, WIND EN WATER

# Fietsen in Estland

Wij hebben ons hart verpand aan de Baltische staten. Overall is rust en ruimte. De campings zijn zelden 'aangeharkt' en soms zet je een stapje terug in de tijd, al was het maar vanwege de restanten van de Sovjet-bezetting. Rondreizen in Estland is verrast worden.

TEKST EN FOTO'S HILDE BOUT

**W**ij gaan voor de derde keer met de camper naar de noordoostelijke grens van Europa. We nemen zoals altijd de veerboot vanuit het Duitse Lübeck naar Liepāja in Letland, een overtocht van ongeveer twintig uur. Eenmaal daar kunnen we alle richtingen uit: in Letland blijven, of uitwaaieren naar Estland in het noorden of Litouwen in het zuiden. Estland, het kleinste land van de drie, grenst aan heel veel water. Bovendien is het land plat en dus uitstekend per fiets te verkennen. Wij maken een trip langs kustplaatsen en eilanden, op zoek naar zon en zee.

## DUBBELE VERRASSING

Na een paar tussenstops in Letland zetten we koers naar de noordkust van Estland. Hoe verder we komen, hoe meer de graanvelden plaatsmaken voor bossen. Bordjes waarschuwen voor overstekende eilanden. We rijden het schiereiland

Pärispea op, halverwege Tallinn en de Russische grens, naar het dorp Suurpea. De camping bestaat uit één groot veld en oogt niet erg spannend. De ligging is wel fraai, pal aan een baai in de Finse Golf. We vinden een plekje aan de waterkant. Liefst zouden we de camper met zeezicht neerzetten, maar dat zou betekenen dat de straffe wind recht naar binnen blaast. Dan maar een prachtig uitzicht vanuit het raam.

De volgende dag is de wind gaan liggen en schijnt het zonnetje. Op onze mountainbikes volgen we de rustige asfaltweg die rond het eiland loopt. Tussen de bossen liggen her en der dorpjes met fleurige bloementuinen en gloeiende gazons. Soms slaan we af, kleinere paadjes in. Zo komen we uit bij Purekkari, de noordelijkste punt van het Estse vasteland, een natuurlijk gevormde pier van rotsblokken die als een dunne sliert de zee in loopt. Vogels zwermen tussen de zwerfkeien en op aangeslibde grond 





een gordijn en zijn zo krap dat je er met je knieën tegenaan zit. De douches zitten bij elkaar, als in de kleedkamer van een sportvereniging. Wie erg op privacy gesteld is, zal in deze landen soms even moeten slikken. Zeker op wat eenvoudigere campings is een gedeelde doucheruimte niet ongebruikelijk. Maar wees niet bang voor *social talk* in je nakie – de Esten zijn nogal op zichzelf. Wat ons alarmeert, is het bordje *Please clean your*

## DE TEMPERATUUR LOOPT TEGEN DE DERTIG GRADEN EN EEN VERFRISSENDE PLONS IS DAN OOK WELKOM

*legs* in de gezamenlijke keuken. Later, aan zee, begint het ons te dagen. Het strand blijkt een smalle zandreep met daarop een vieze bruinzwarte algenbrij. Die duik kunnen we wel vergeten.

### MINIKAMPEERHUTJES

De volgende ochtend verkassen we. De weg langs de westkant van het eiland is mooi. Natuurlijk heb je ook hier de alomtegenwoordige naaldbossen met bosbessenstruiken; verder zijn er loof-



👉 Camperen aan het water op Lahema Camping in Suurpea.

👉 Purekkari, het noordelijkste punt van het Estse vasteland.

groeien grassen en hondsroosjes. Een heerlijk plekje om in de zon te zitten en *ins Blaue hinein* te staren.

Als we via de andere kust terug richting camping rijden, wacht ons in het dorp Viinistu een dubbele verrassing: er is een terras en ook een kunstmuseum met werken van Estse kunstenaars. We houden het bij het terras en genieten van een lunch met vis en witte wijn.

### PLEASE CLEAN YOUR LEGS

De volgende dag gaan we naar een echt eiland, Hiiumaa. Aangezien we verwachten dat daar niet veel mogelijkheden zijn om boodschappen te doen, kopen we bij de Coöp alvast wat groente en twee flesjes wijn. Vrijwel elke supermarkt die we in de Baltische staten zijn tegengekomen, hoe klein ook, heeft een uitgebreid assortiment drank. De caissière gebaart dat we alles kunnen afrekenen behalve de alcohol. Die mag ze niet voor tien uur verkopen en het is tien voor tien. Terwijl we netjes wachten tot we weer aan de beurt zijn, vragen we ons af of dit een maatregel is om de alcoholconsumptie te beperken. En of het werkt.

Op de veerboot van Haapsalu naar het eiland zien we vooral Esten. Mooi zo. Nu nog een camping vinden. Een bord 'Randmäe Holiday Park' trekt onze aandacht en jawel, het blijkt een camping aan zee. Vanwege de wind – alweer – parkeren we de camper achter een bosje.

Zo ruim als het kampeerterrein is, zo nauw blijkt het sanitair. De wc-hokjes hebben geen deur maar



bossen en weilanden met schapen en koeien. De gekleurde houten huizen doen Scandinavisch aan. We steken, via een landtong, over naar het schiereilandje Kassari en strijken neer op een camping die vol staat met minikampeerhutjes. We fietsen naar het beginpunt van een prachtige wandeling naar Sääre tirp, een steeds smaller wordende landtong. Op het eind balanceer je op één voet op de laatste steen.

En de dag wordt nog fijner, want onderweg op de fiets hebben we een zwemplek gespot. De temperatuur loopt tegen de dertig graden en een verfrissende plons is dan ook welkom. Handdoek en bikini ophalen en even later zwem ik tussen de Estse kindertjes. Eindelijk!

### REUSACHTIGE ZWERFKEIEN

Het blijft zonnig en warm en we strijken neer in het haventje van Orjaku. Een bijzondere camperplaats: we parkeren op het plankier naast de boten. Er is een keurig sanitairgebouw en een terras waar ze lekker Kassari-bier schenken. De haven is een prima uitvalsbasis voor relaxte fietstochtes en het briesje werkt verkoelend. Die avond slaat het weer om. Het begint te regenen en al snel volgt een stevige onweersbui. Als we de volgende ochtend de deur openschuiven, is

👉 Pal naast de boten overnachten in het haventje van Orjaku.

👉 In Kärdla staan grauwe Sovjetflats, maar ook bontgekleurde huizen.

meteen duidelijk dat het briesje een koude wind is geworden, die ook nog pal naar binnen waait. Maar het is droog en we combineren een fietstochtje met wat korte wandelingen. In een moeras klauteren we op een metershoge kei die in het riet ligt. Tijdens de ijstijd hebben gletsjers uit Finland en Zweden reusachtige zwerfkeien naar Estland geduwd en ze verspreid over het land achtergelaten.

Voordat we teruggaan naar het vasteland, slapen we, terug op Hiiumaa, nog een nacht in de haven van Kärdla. Dit is een grotere en wat saaie haven, maar Kärdla zelf verrast. In de negentiende eeuw zorgde een grote textiel fabriek (met aanvoer van wol uit Australië en Nieuw-Zeeland) voor economische voorspoed. De fabriek zelf is gebombardeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog. We zien zowel bontgekleurde huizen en bloementuinen als grauwe Sovjetflats. We brengen een bezoekje aan het Hiiumaa Long House Museum, waar ooit de directeurs van de fabriek woonden. Ook is er een strandje met, uiteraard, een enorme zwerfkei. Hier wandelen of fietsen is als een rondje door de geschiedenis.

### BADPLAATS EN KUUROORD

De laatste halte is Valgeranna, naar het zuiden. De camping ligt in het bos, maar ook pal aan het zandstrand. Je moet weliswaar een eind waden voor het water tot je billen komt, maar het strand is schoon en niet druk. We wandelen langs het strand naar villa Andropoff, een pompeus bakstenen gebouw dat in de jaren '80 als vakantie-



oord diende voor Moskouse partijbonzen en hun buitenlandse gasten. Tegenwoordig is het een wat sleets hotel-congrescentrum. Binnen vind je nergens een verwijzing naar het Russische verleden, maar de plek ademt geschiedenis. Een geschiedenis die Esten wellicht liever vergeten.

De volgende dag fietsen we naar Pärnu, de eerste grote stad die we aandoen, een badplaats en kuuroord. Eerst doorkruisen we het Rannapark, een

**IN VILLA ANDROPOFF WIJST NIETS OP HET RUSSISCHE VERLEDEN, MAAR DE PLEK ADEMT EEN GESCHIEDENIS DIE DE ESTEN MISSCHIEN LIEVER VERGETEN**

groene plek met kronkelende paadjes, kunstwerken en knusse picknickbanken. Het park grenst aan de zee. Op de strandboulevard proberen cafétjes tevergeefs badgasten te lokken. Helaas laat de zon verstek gaan en waait het. Jammer, want met een zonnetje erbij is het heerlijk vertoeven aan de vele kusten van Estland. We komen gewoon nog eens terug, met de camper en de fiets! 🚐



📍 Estland is een vlak land, dus uitstekend per fiets te verkennen.

📍 Kunstwerken in het Rannapark in Pärnu.

## Overnachten

Lahemaa Camping, Suurpea	99835
Randmäe Holiday Farm, Mangu	24747
Vetsi Talli Puhkeküla	160553
Camping Orjaku Harbour, Kärdla	160537
Jachthaven Kärdla, Estland	65704
Valgeranna Puhkekeskus, Valgeranna	160556

De sitecodes verwijzen naar locaties op [Campercontact.com](https://www.campercontact.com).

