

WIJNSTREEK IN OOST-SLOVENIË

Klein maar fijn



Het meer van Bled en Triglav Nationaal Park zijn de bekendste vakantiebestemmingen in Slovenië. Tien jaar geleden kampeerden wij er ook, op prachtige plekken. Dit jaar gaan we terug naar Slovenië, op zoek naar mooie, maar minder toeristische gebieden. We vinden een verborgen pareltje: de wijnstreek rondom, jawel, Jeruzalem.

TEKST EN FOTO'S HILDE BOUT

Vanuit Oostenrijk steken we via de hoge bergpas Seebergsattel over naar het Sloveense Jezersko. De B82 was niet helemaal de geplande route; vlak voordat de weg zich naar de pas omhoog slingert, missen we een afslag in meer oostelijke richting. Daar komen we pas achter als we de grens al gepasseerd zijn. Niet dat we ons er druk over maken. Het uitzicht op de Kamnik-Savinja Alpen is schitterend en verderop voert deze omweg ons nu eens door nauwe kloven met een riviertje en dan weer door slaperige dorpjes met gekleurde huizen. We hebben alle tijd.

Kamp Savinja ligt aan het einde van een weggetje, in het dorpje Spodnje Pobrežje. De camping is genoemd naar de rivier Savinja, die zo'n honderd meter bij de camping vandaan stroomt. Hoewel van stromen momenteel niet echt sprake is, aangezien het water rustig door een zeer brede en met stenen bezaaide bedding kabbelt. We vinden het hier een verademing na de soms overvolle campings in Oostenrijk. Het is een vrij klein terrein, maar de plekken zijn ruim bemeten en het sanitair modern en schoon. We kiezen een plekje bij de appelboom. Hoewel we graag wandelen, zitten we deze vakantie voornamelijk op het

fietszadel. Daar leent dit dal zich prima voor. Borden sturen ons over achterafweggetjes, langs oude hooischuren met prachtig houtsnijwerk, stille dorpen met moestuinen en natuurlijk de Savinja. Hoewel het prettig toeven is op deze camping, besluiten we na twee nachten te vertrekken. We zijn té benieuwd naar ons eigenlijke reisdoel.

OP NAAR JERUZALEM!

Mijn vriend en ik zijn wijnliefhebbers, maar hadden geen idee dat Slovenië meerdere wijnstreken telt, vaak met

DE WEGEN ZIJN SMAL EN BOCHTIG, MAAR WE ONTMOETEN NAUWELIJKS TEGENLIKKERS EN HOEVEN NERGENS UIT TE WIJKEN

specifieke druivensoorten. De meeste wijnregio's liggen in het oosten van het land, tegen de grens met Hongarije en Kroatië. Wij kiezen voor de wijnroute met de meest bijzondere plaatsnaam: Jeruzalem. De route loopt van Ormož in het zuiden naar Ljutomer in het noorden. Jeruzalem ligt halverwege. Het is geen groot gebied, hemelsbreed is de

afstand tussen die plaatsen ongeveer twintig kilometer, maar waarom zou je zo snel mogelijk van A naar B rijden? Er is genoeg te zien en te doen. En te proeven natuurlijk.

Wij rijden vanaf het zuiden. Ormož bevindt zich nog net op Sloveens grondgebied, aan de rivier de Drava. Op de andere oever ligt Kroatië. Het is erg warm als we het oude stadje binnenrijden en er zijn maar weinig mensen op straat. Een kijkje nemen in het kasteel van Ormož, waar landelijk vermaarde muur- en plafondschilderingen te zien zijn, kan helaas niet: het slot is vanwege renovatiewerkzaamheden tot eind 2024 gesloten.

We spotten langs de weg de eerste borden met 'wijnroute', al zijn we een paar kilometer verder voordat de velden met mais en zonnebloemen plaatsmaken voor wijngaarden. Niet veel later verschijnen aan weerszijden van ons dan toch de frisgroene wijnranken. De asfaltwegen zijn smal en bochtig, maar we ontmoeten nauwelijks tegenliggers en hoeven nergens uit te wijken. Jeruzalem blijkt slechts een gehucht boven op een heuvel, met enkele tientallen inwoners, maar het is wel het kloppende hart van deze wijnstreek. Het verhaal gaat dat in de dertiende eeuw enkele kruisvaarders, op weg 





terug naar huis na in het heilige Jeruzalem te zijn geweest, hier neerstreken om uit te rusten. De schoonheid van het omringende landschap en de smaak van de wijn die de bewoners schonken, bevielen zozeer dat ze besloten te blijven.

De huidige bezoeker treft in Jeruzalem

AAN EEN MENUKAART DOET HET RESTAURANT NIET, DE OBER SOMT OP WELKE DRIE GANGEN JE VOORGESCHOTELD KRIJGT

een ruime parkeerplaats met weids uitzicht over de heuvels, de kerk van Onze-Lieve-Vrouw van Smarten en een vinotheek annex toeristische informatie. We kopen twee flessen wijn om te proberen en vragen de wat slungelige jongeman of er campings in de buurt zijn. Hij kijkt bedenkelijk en noemt er twee die veel verder naar het noorden liggen en bovendien te groot zijn naar onze smaak. We kunnen wel, zo zegt hij, met onze camper bij een wijnboer staan. Hij geeft ons een visitekaartje met een adres en een flyer van een andere wijnboer met een foto van een klein zwembad. Die laatste wint het en zo rijden we even later weer iets terug, naar wijnhuis Puklavec, bij Zasavci.

WINDRATTEL

De vriendelijke boer loopt vooruit naar het grasveldje, spreidt zijn armen wijd en zegt: "You have water, electricity and this view. And only for 20 euros per day." We kijken en zijn verkocht. Wat een magnifieke plek! Het is nog vrij vroeg op de middag en er staat nog maar één andere camperaar. Natuurlijk kiezen we een plekje vooraan, naast de klopotec. Zo'n windratel is een hoge paal met smalle houten wieken die in de wind een ratelend geluid maken, bedoeld om

vogels weg te houden van de sappige druiven. Een paar meter verder en lager staan de wijnstokken. In de verte zien we een kerktorentje en nog verder weg blauwgrijze heuvels.

Manlief gaat vragen waar het zwembad is en dan volgt een domper: het zwembad is alleen toegankelijk voor mensen die een kamer huren. Aangezien er ook geen douches zijn, betekent dit kattenwasjes bij de wastafel. Maar dat is van later zorg. Eerst een heerlijk wijntje op het terras van het restaurant. De wijnstreek rondom Jeruzalem staat bekend om de Beli Pinot en Šipon (of Furmint). De Šipon van het huis, een droge, witte wijn, smaakt heerlijk. Als we 's avonds voor onze camper zitten en van een prachtige zonsondergang genieten, snappen we die middeleeuwse kruisvaarders helemaal.

NA ZDRAVJE

Gisteren hebben we ook twee kaarten met fiets- en wandelroutes meegekregen en zo te zien kun je hier diverse routes rijden. De eerste dag kiezen we voor een ronde door de zuidoostelijke punt van Slovenië, waarbij we soms de genummerde borden volgen en dan weer een eigen lus eraan breien. Het

WE ZIEN ONZE KANS SCHOON: AAN EEN VAN DE KRANEN ZIT EEN TUINSLANG EN ER IS NIEMAND TE BEKENNEN

landschap is hier niet zo heuvelachtig, zodat we gemoedelijk peddelen langs een enkele wijngaard, maar vooral langs weilanden, velden met mais, zonnebloemen of pompoenen en door schaduwrijke stukken bos. In de dorpen staat nieuwbouw naast vergane glorie. En overal treffen we kapelletjes en kruisen langs de weg en in voortuinen. Het is zaterdag en als we die avond



gaan eten bij het restaurant zit het er al vol met Slovenen. Alle plekken op het terras zijn bezet en we komen aan een tafel binnen terecht, tussen twee grote families. Los van elkaar – maar gelukkig wel na elkaar – zingen de gezelschappen een lied, klinken hun glazen op een hartelijk *na zdravje* en beginnen aan de maaltijd. De enigen die hiervan opkijken, zijn de niet-Slovenese toeristen. Aan een menukaart doet het restaurant overigens niet, de ober somt op welke drie gangen je voorgeschoteld krijgt. Prima, we laten ons verrassen.

HEERLIJK VERFRISSEND

De tweede fietsdag, rondom Jeruzalem, is een stuk pittiger en dat is niet alleen vanwege het erg warme weer. Pittiger voor mij tenminste, want terwijl mijn vriend met zijn e-mountainbike fluitend de heuvels bedwingt, kom ik er op mijn gewone mtb hijgend achteraan. 



 De grensovergang naar Slovenië.



OVERAL TREFFEN WE **KAPELLETJES EN KRUISEN** LANGS DE WEG EN IN VOORTUINEN

Maar het is de moeite waard. Het landschap doet Toscaans aan, al zijn de hoge bomen aan de horizon hier geen cipressen maar populieren. En wij fietsers slaan even over, maar wie een lokale wijn wil proeven, vindt altijd wel een proeverij of een uitnodigend terras. Eenmaal terug bij de camper hebben we toch wel erg de behoefte aan een douche. We zien onze kans schoon: aan een van de kranen zit een tuinslang en er is niemand te bekennen in de buurt. De straal is heerlijk verfrissend. Die avond gaan we in beraad. De plek is schitterend, maar de voorspelling is dat het warme weer blijft aanhouden en

dan is een douche of een zwemgelegenheid toch wel erg prettig. We besluiten dan ook, met enige pijn in het hart, dat we de volgende dag weer richting Oostenrijk gaan. In Bad Radkersburg stoppen we voor een wandelingetje en een dikke ijscoupe. Het oude stadje ligt net op de grens. Een passende manier om afscheid te nemen van Slovenië. Klein maar fijn: die beschrijving past volledig bij de streek rondom Jeruzalem. Of je nou wijnliefhebber bent, een sportieve fietser of met de camper op weg naar Kroatië of Hongarije, deze wijnroute mag je eigenlijk niet links laten liggen. 🚐



📍 Het kerkje van Jeruzalem van binnen.

📍 De camper staat pal naast de wijngaard.



Overnachten

Kamp Savinja, Rečica ob Savinji 102806
De sitecode verwijst naar de locatie op [Campercontact.com](https://www.campercontact.com).

Websites

- www.jeruzalem-slovenija.si
- www.lipizzanerlodge.com
- www.jeruzalempuklavec.si

